

Standerhejsningen

Vimplen blev hejst søndag d. 1. maj under afsyn- gelse af den traditionelle sang. Kaffe og kage blev indtaget udendørs i det gode men kølige vejr.



Ændret ugentlig roaften

Som Niels har skrevet ud har der været en lille research på, hvem der kunne ro hvornår. 17 har svaret og fleste kan ro **TORSDAG**, så **fra og med d. 2. juni er der roaften om torsdagen kl. 17-20.**

Instruktion

Årets 6 svællinger er færdige med kurset og skal nu med på roaftener og fællesture, indtil de har rundet 60 km. (inkl. de kilometer de har roet på kurset). Derefter er de frigivet til at ro på egen hånd.

Grillaften

Klubben inviterer til vores traditionelle grillaften lørdag d. 25. juni kl. 17 (se vedhæftede). De svællinger, som har roet 60 km inden da, vil denne aften få overrakt deres Svanebreve og kursusbevis

Fællesturen søndag d. 15. maj

På en pragtfuld maj søndag med høj klar himmel og blåt, let kruset hav mødtes 6 roere, som hurtigt var på havet kl. 10.10 med kurs mod Hullehavn. Da det var rimeligt højvande førte Kim B. an, da

han kender hver en krinkelkrog i skærgården. Navigeringsevnerne kom på prøve og kajakkerne måtte ind imellem tåle et bump. Malkværn var næsten dækket af skummende vand, så Prøjserronden var ikke mulig i dag. Mødte et par sit-on-top guider, der var ude og rekognoscere området mhp. turistture. Vi gav os god tid til at komme til Aarsdale, hvor vi mødte 4 roere fra Rønne Roklub på vej til Nexø. Vi fortsatte indenskærs roning op til Nordøstpassagen ved Frenne Odde og guidede et par roere igennem. Og så var der modvind til Hullehavn, hvor der var glade børn i vandet. Pause i græsset - rugbrødsklemmer og snak, kaffe og vand. Kim kom med et nyt udstyrs begreb - en "Bombelem" - det mangler vi mænd! (Det må forklares nærmere red.). Hjemturen gik mere straight - dog måtte vi ind og se på de kvan ved Aarsdale, som Karina på udturen gik på grund for at finde. I ventetiden blev der øvet bugseringer. I Svenskebugt mødte vi Rønne roerne igen. De havde nydt frokosten ved vores klub. Vinden var let fra vest og som vanlig ind imellem med kraftigere stød, så der skulle tages fat i pagajen. Vi landede kl. 15⁴⁰ efter 18,5 km - trætte og friske på samme tid - og nu giver sol og hav farve på hænderne og ansigtet.

Niels



Juni

Lørdag d. 18./19. Fællestur kl. 9-16

Lørdag d. 25. Grillaften kl. 17 -?

Juli

Fast raften torsdag kl. 17-20. Ellers ingen faste arrangementer

