

Pagajens redaktion er nu for anden gang lukket ned, og medarbejderne må derfor igen arbejde hjemme fra under primitive forhold, men vi har prøvet det før og sætter en ære i at opretholde produktionen.

Vi håber I alle er kommet godt gennem julen og ind i det nye år. Det er spændende, hvad det bringer. Forhåbentlig vil den nye vaccine give os mulighed for på et tidspunkt at vende tilbage til et normalt liv igen. For klublivet håber vi på, at de traditionelle sociale arrangementer på et tidspunkt kan genoptages, så vi igen kan mødes og være sammen uden smittefare. Det bliver forhåbentlig også året, hvor der endelig begynder at ske noget fysisk med strandparken – især forkastningen – så vores forhold kan blive sammenlignelige med de øvrige klubber.

Kim Tørnstrøm har tappet vandet af systemet i klubhuset, så I bedes undgå at bruge toiletterne. Ellers må I hente en spand vand fra havet og skylle efter.

Læserundersøgelse

Af vores 62 abonnenter har 27 meldt tilbage – alle positive. Det er vi meget glade for og har derfor besluttet at fortsætte udgivelsen, så vi næste gang kan udsende jubilæums Pagaj nr. 200!

I disse lukketider er der jo ikke meget at skrive hjem om, så hvad skal man så finde på at underholde med? Vi har valgt at bringe et par artikler, som lugter lidt af hav.

Delfiner i de danske farvande



Det må være årets foto

Til dem, der ikke er medlemmer af Havkajakroerne, vedhæfter vi Lena Storm Andersens beretning i magasinet ”Havkajak” om mødet med delfinen Luca i Sundby havn på Mors. Denne smukke skabning møder vi næppe ved Bornholm. Det nærmeste, vi kommer, er nok sælerne ved Christiansø, som vi kan være heldige at få et glimt af ved Bornholm, men vi kan da glæde os på andres vegne over deres oplevelser.

Bornholms kajakhistorie.

Hvis du troede, at kajaksporten er en forholdsvis ny sport på Bornholm, så er du ligesom redaktionen ikke helt opdateret med de historiske fakta, da sporten her på øen faktisk går mere end hundrede år tilbage. Kim Tørnstrøm har i mange år interesseret sig for sejljakken og den bornholmske kajaksports historie. Gennem sin forbindelse til Gornitzka familien er han kommet i kontakt med typograf Carl Aage Gornitzkas efterladte materialer. Carl Åge blev født 1907 i Allinge og tegnede og byggede for hundrede år siden et antal forskellige sejljakker. Ikke alene foretog han ture rundt om Bornholm. Som arbejdsløs typograf sejlede



Sejljakker ud for Rønne 1913

han fra Kolberg ved Østersøen ad Europas floder til Sortehavet. En 6 måneder lang rejse, som er beskrevet i hans bog »Med Kajak gennem Europa — fra Østersøen til Sortehavet”. Du kan læse en omtale af bogen på KajakBloggen.dk: [Kajakhistorie fra forrige århundrede](http://KajakBloggen.dk). Han har roet i Isefjorden, til Kullen og Blekinge. Han var Fyn rundt og sejlede langs de sønderjyske, sydfynske og sydsjællandske kyster og Skåne rundt til Kristianstad. Øresund blev krydset på alle leder og kanter. I en alder af 75 år roede han i 1982 sammen med sin dattersøn fra Göteborg ad Götakanalen og de store

søer ud til Østersøen og ned til Kalmar - ca. 600 km med passage af 60 sluser.

Den gang tog man ikke sin kajak på taget af bilen eller på en trailer. Over havet lavede Carl Åge aftaler med fiskekuttere og fragtskibe, og over land entrede han med vognmænd. Han overnattede på primitiv vis i kajakken med en presenning udspændt over bommen og lavede mad over bål. I forhold til denne markante pioner indenfor kajak-sporten er vi jo rene novicer og har noget at leve op til. Vi bringer hans beretning ”Med Kajak om Bornholm” fra 1927, som Kim har digitaliseret og illustreret med billeder fra hans private fotoarkiv. Beretningen giver os minder og løfter om, at det igen bliver sommer og sol.

I respekt for originalen har Kim valgt at bibeholde reglen om at skrive navneord med stort og bevare brugen af dobbelt a’et i stedet bolle-å’et, som først blev indført officielt i 1948. Til gengæld har dobbeltbogstaverne ae og oe eksisteret siden 1100-tallet, hvor runerne gradvist blev afløst af de latinske bogstaver, men allerede fra begyndelsen af 1800-tallet har man anvendt de nye bogstaver æ og ø. Ja - man bliver hele tiden klogere af at læse Pagajen.

Historiske filmklip

Nu vi er ved det historiske, så ligger der en film-skat på Filminstituttets streamingsite. 31 nydigitaliserede film og klip om kajak og kano fra 1917-1955. De fleste fra Grønland, men også nogle fra Danmark.

Udlånsmaterialer

Niels har opdateret listen over bøger, film og lignende, som du kan låne med hjem. Ud over fri-luftsgrejet er der læsestof og underholdning til de mørke vinteraftener. Materialerne findes i reol-skabet. Du skal bare skrive hvad du låner på li-sten, som ligger samme sted. Vi vedhæfter listen.

Kalenderen ser desværre noget tynd ud!

Januar

- | | |
|----------------|---|
| Mandage | Svømning er aflyst – foreløbig til og med 17. januar. |
| Søndag d. 10. | Teknik- og rulletræning i Rønne svømmehal sammen med de andre klubber kl. 15-18. Aflyst. |
| Tirsdag d. 12. | Bestyrelsesmøde kl. 16. |

