

Siden sidst

Så er bestyrelsen tilbage igen og har holdt sit første møde. Vi håber alle har haft en god sommer på trods af det omskiftelige vejr. Der har i sommerens løb været et par utilsigtede kajak hændelser (læs: ubehagelige oplevelser) her på øen, som har været omtalt i pressen. Der har begge gange været tale om såkaldte ”professionelle” turudbydere, som ikke har været deres opgave voksen eller haft papirer og sikkerhed i orden, men omtalen smitter desværre nok af på klubbernes ry og sporten generelt. Det kan vi som klubber ikke gøre meget ved ud over selv at være meget sikkerhedsorienterede, så vi undgår utilsigtede hændelser i klubregi.

Havkajakroernes 20. sommertræf



Sammen med 250 roere fra hele landet og en million myg deltog Lotte og Hans i sommertræffet i uge 30, som i år blev afviklet på Møn. Ligesom herhjemme bød vejret på alle varianter. Sol og vindstille, kraftig vind med bølger, tordenbyger og dagsregn. Nogle dage var vi hele paletten igennem flere gange. Derfor fik vi ikke roet så meget, men vi fik dog set Møns Klint i det flotteste sommervejr (på udturen) og var også rundt og se øens seværdigheder.



Lidt om tordenvejr fra roinfo.dk

En weekendtur til Stubbekøbing på Nordfalster med sejlads i Storstrømsfarvandet mellem Falster og Sjælland var nær endt katastrofalt for seks roere fra to københavnske roklubber. Her sejlede roerne på weekendtur i to robåde af typen toåres inriggere ud fra Stubbekøbing. Søndag gik turen mod Præstø, men her blev roerne ramt af et voldsomt uvejr, som tvang dem til at lægge til på øen Tærø. Her fik de bådene på land, hvorefter de søgte ly for voldsom regn og torden i en lille skov på øen. På vej mod skoven var to lyn tæt på at ramme dem, og derfor satte roerne sig samlet på hug i en lille lund. På det tidspunkt var alle seks samlet – og netop i det øjeblik ramte et lyn få meter fra dem. De blev alle ramt af elektriske stød, der op kom gennem jorden, og flere af dem har efterfølgende mærker efter strømmen. Nogle af dem holdt hænderne på jorden og fik også stød

GODE RÅD, NÅR DET LYNER

- Hvis du er på vandet, så **kom på land**
- Er du i en bil eller et hus så **bliv der!**
- Sid ikke under et enkeltstående **højt træ**
- Sid med fødderne helt samlet, så du er **ét punkt**. Mindst 3 meter fra andre
- Rør ikke ved jorden med **både hænder og fødder**

Kilde: Jens Lauritsen, overlæge, Odense Universitetshospital
Grafik: Signe Heiredal

gennem armene, fortæller Kenny Andersen. Roe- ren beskriver videre, at de seks ved mødet med lynet oplevede, at strømmen fra lynet gik gennem jorden, ind af det ene ben og ud af det andet, mens kroppen spjættede voldsomt ufrivilligt. Samtidig lød et sønderrivende brag, der gjorde dem døve og gav tinnitus i flere minutter efter. På trods af den voldsomme oplevelse, skete der til alt held ikke mere med de seks roere. De søgte nødhavn og blev indlagt på Nykøbing Falster Sygehus til observation i 24 timer, hvor det heldigvis viste sig, at alle var uskadede. Så husk, at hvis der er optræk til torden mens du er på tur, så kan det kun gå for langsomt med at komme på land. Det kommer hurtigere end man regner med. Lyden forplanter sig gennem luft med 340 m/s, hvilket svarer til ca. 1 kilometer for hvert tredje sekund, så hvis du tæller sekunderne mellem lynet og den efterfølgende torden og deler med 3, så ved du ca. hvor langt væk tordenvejret er. Gør som det fremgår af planchen. Hovedreglen er, at hvis du kan høre torden, så gå i land og hold lav profil. Hold dig så vidt muligt på dræuede/tørre flader såsom småsten og sand fremfor jord og græs, og er I flere, så hold mindst 3 meters afstand imellem jer.

Udendørs vand til skylning af kajakker.

Siden kommunens entreprenørmaskiner i foråret ødelagde vores vandhane ved slisken, har det været meget besværligt at skylle kajakkerne. Bestyrelsen har derfor besluttet at indkøbe en ekspansionslange, som kan nå ned til skyllestativet, så vi helt kan frakoble den udendørs rørføring. Ud over denne slange har vi besluttet at indkøbe nyt gulvtæppe til klubstuen, nyt udhængsskab og ny udendørs lampe.

Arbejdsdage d. 23. og 30. september kl. 10-16

Bestyrelsen har et ønske om at få malet bådhal- lens vægge hvide. Det er en afgrænset opgave og uafhængig af vejret. Der skal flyttes lidt rundt og gøres rent den første lørdag og males næste lørdag, så kom når du kan og tag en madpakke og noget gammelt kluns med. Klubben giver kaffe og vand. Skulle der blive tid til overs er der flere småopgaver at tage af – ellers holder vi bare fri.

Tilmelding til klubture

Som det fremgik af nyligt udsendte mail har vi indført tilmelding til disse ture, så hvis du vil sikre dig en klubkajak, så send en mail til Kirsten på rekruse@gmail.com. eller en SMS til tlf. 25 56 60 13. Vi har, som I ved, 10 klubkajakker, og de

bookes efter først til mølle princippet. Husk også at melde fra, hvis du bliver forhindret.

Kalender:

Formiddagsroningen med Kirsten fortsætter, og torsdagsroningen kl. 17-20 kører også videre i den udstrækning Thomas har mulighed for det og vejret tillader det.

Kurset med Anne-Mette havde så få tilmeldinger, at de interesserede blev henvist til at lave individuelle aftaler med Anne-Mette.

August

Lørdag d. 12.	Klubtur kl. 9-16
Tirsdag d. 15.	Havne-/sheltermøde kl. 15 i Hammer Odde Kajakklub.
Lørdag d. 19.	15 coastalroere fra forskellige roklubber "ovre" ror Bornholm rundt i dagene 18.-20. august. De overnatter i telt på "vores" græs og har adgang til klubhusets toiletter og køkken/stue lørdag aften /nat.

September

Lørdag d. 2.	Åbent hus kl. 12-16, hvor interesserede kan se klubhuset og høre om klubben.
Tirsdag d. 5.	Bestyrelsesmøde kl. 16
Lørdag d. 9.	Klubtur kl. 9-16
Lørdag d. 23.+30.	Arbejdsdage

Oktober

Lørdag d. 7.	Klubtur kl. 9-16
Søndag d. 29.	Standerstrygning kl.14

November

Søndag d. 5.	Kajakleg, redninger og rul i Rønne svømmehal sammen med Rønne Roklub kl. 15-18
Mandag d. 6.	Svømmesæsonen starter kl. 19-20

December

Lørdag d. 2.	Julefrokost i NKK kl. 17
--------------	--------------------------