

## Niels og jeg var på tur påskelørdag fra Nexø til Gedebak Odde.

Vi satte i kl. 9 i Nexø på glat vand, ikke en krusning overhovedet. 40 cm under daglig vande og sten gjorde det umuligt at sætte i fra sydsiden af molen, men norsiden siden var brugelig. Der var "højt" ned, men det gik. Vi roede sydover og nød det stille klare vand. På grund af lavvande roede vi udenom Salthammer rev, da vi var usikre på, om vi havde vand nok i renden til Snogebæk. Videre til Bro rev. Det var min første tur i kajak henover det, og derfor fascinerende at opleve bundforholdene i det klare vand. Vi var et pænt stykke fra land og alligevel næsten ikke vand under kølen henover store flader; som om revet var flisebelagt. Efter revet gik vi mere kystnært imod Dueodde, forbi håbefulde lystfiskere, troldænder og svaner.

Vi spejdede forgæves efter badenymfer, men de holdt åbenbart påskeferie. Dueodde fyrene over ét, og videre vestpå. Niels ville prøve at lokalisere en primitiv lejrplads, som han vidste skulle være et sted kort efter Dueodde. Vi gik i land og Niels afsøgte området, dog forgæves. Vi havde mere held med at finde madpakken og termoflasken. Vi fik også et lille besøg på stranden af undertegnedes datter og fru. De var i området for at heppe på svigersønnen, der deltog i et Maratonløb rundt i Sømarken. Efter pausen roede vi videre og gik i land med kajakkerne på Gedebak Odde. 20 km lød distancen på. Det fine vejr indbød til en længere tur, og det var også lige oppe at vende at forlænge den til Boderne, men dovenskaben tog over. Vi trak kajakkerne over stranden op til vejen og satte os med resten af forplejningen, nød det gode vejr og ventede på hjemtransporten. En god dag i godt vejr og godt selskab.

Kim

