

## Kajakture i Sverige på søerne Mien og Åsnen

Tirsdag d 19. september 2017 tog Birthe & Hans-Jørgen samt Ole & Karin med færgen mod Ystad kl. 6.30. Hans-Jørgens Toyota var lastet med 3 kajaker solidt liggende i 2 j-bøjlesæt og 1 sæt skumpuder. Vi kørte nordpå mod søen Mien. Efter ca. 185 km stoppede vi i Midningsbråte, hvor der var den smukkeste udsigt over den blanke sø, hvori skyer og træernes begyndende efterårsfarver spejlede sig. Solen skinnede, da vi ankom til min kusines lille svenskrøde ødegård beliggende med udsigt over en lille sø. Her bliver tændt op i masseovnen og hentet vand i store dunke i den nærliggende brønd. Elektricitet er her ikke, og lokummet befinder sig i et lidt vakkelt skur. For hyggen og trygheden skyld en mørk aften er her to huller. Efter frokosten går Birthe og jeg på svampejagt i området. Ligesom herhjemme vrimer det med arter, og vi nyder denne aften med stuede kantareller og pigsvampe.



*Vores smukke ødegård*

Onsdag morgen er let overskyet, da vi kører forventningsfulde mod Midningsbråta ca. 25 km. nord for Karlshamn ved søen Mien for at sætte ud under fine forhold. Her er både en lille strand og en badebro. Da vi ankommer til vores udgangspunkt, er her en lille gruppe arbejdsmænd, der holder kaffepause. Vi kan se, de gør klar til at afmontere badebroen, men vi mener at have tid nok til at benytte den og bærer Birthes kajak derud. Vi forregnede os. De er hurtige med traktor påmonteret gafler til at fjerne broen bid for bid. Birthe får pakket kajak i en vis fart og ender med at blive sat i af 2 svenske herrer, hvoraf den ene stod i vaders og holdt kajakken. Vandet er utroligt klart og stille, så træerne står og spejler sig. Vi ror syd på med land på højre side. Vi padler ind i Mieåen, hvor der er dæmmet op for vandet. Længere nede ligger et gammelt savværk, som stadig bliver brugt. Mien er geologisk interessant. Det ubesvarede spørgsmål er, om Mien er af vulkansk oprindelse eller resultatet af et meteornedslag. Mien er cirkelrund med en diameter på ca. 9 km og der er et utal af store og små sten. "Ramsø" er beliggende midt i søen og fredet grundet denne geologiske mangfoldighed. Med undtagelse af en flok brunøjede, overraskede køer ser vi ikke en levende sjæl. Dårlig nok et bevinget kræ. Midt på dagen blæser det lidt op, og vi søger efter et sted for at gå i land og spise madpakker. Det lykkes, og mens vi sidder på stranden titter solen frem – skønt. Hans-Jørgen og Birthe tager dagens bad. Vi fortsætter rundturen i sol og let brise tilbage til udgangspunktet. Lægger kajakerne på bilen og kører hen for at plukke de svampe, vi ikke havde plads til i går. Målbevidste er vi, men bliver alligevel overrasket, da Vorherre åbner sluserne, og vi må reddes af Hans-Jørgen med den store paraply. Hjem til en dejlig opvarmet ødegård, hvor Ole venter med kaffe og kage. Torsdag og fredag var kvinderne til vævemesse i Växjö, mens herrerne orienterede sig i kulturen i området.



*Frokostpause ved Mien*

Lørdag er det stille, stille gråt vejr, da vi kører til Ulvö ved Åsnen for at sætte kajakerne i. Der er en lille havn og ganske idyllisk ved denne tidligere togstation. Her er vandet nærmest lidt uhyggeligt mørkt med små stumper grøn "andemad", åkander, siv og brudelys. Sidstnævnte er smukt lyserøde, når de blomstrer. Vi finder vores vej gennem kanaler, der forbinder søområderne. En af broerne viser sig at være en gammel drejebro, hvilket fortæller, at her har

været større sø trafik. Måske er her fragtet træ eller jernmalm. Her ligger klippeblokke, hvorpå der gror træer, der nærmest ligner bonsai arrangementer. Jeg er helt uden retningsfornemmelse, fordi der ikke er det mindste solstrejf, så tak for Hans-Jørgens GPS og kompas. Langs bredden, der er tætbevokset af siv, porse, samt træer, der hænger ud over bredden, er det svært at finde frokost landgangssted. I det fjerne øjner vi et grønt område, som vi sigter på. Det viser sig at være et campingområde med tilhørende faciliteter og ikke mindst bådudlejning for lystfiskeri. Det hedder Mjølknabben, og her får vi et betydelig bedre kort over dette store søområde. Fantastisk velsmagende madpakke også i dag, som vi nyder inden vi ror videre i begyndende støvregn. Hjemturen går gennem smukke skærgårdslignende områder med lystfiskere i de omtalte udlejningsbåde. Mænd i grønt udstyr prøver, om den store gedde eller ørred bider på. Vi er også heldige at se fiskeørne i dag. Støvregnen bliver tættere, og sigtbarheden falder. Undervejs ser vi shelterpladser og møder 2 lidt vildfarne kanoer. Vi krydser nu vores eget spor. Møder drejebroen og glæder os over denne dejlige oplevelse, hvor dagen ender med Oles nyindkøbte elgbøffer og et slag scrabble.

Hilsen Karin



*Bonsai på Åsnen*