



*Indtryk fra instruktionen*



Den sidste periode har der været meget kajak aktivitet i forskellige sammenhænge.

**Instruktionen** er nu afsluttet, og dermed er det også slut med fugtige sæder efter vores redningsøvelser. Når du rengør kajakken, så undgå at spule cockpit og sæde, men brug i stedet støvsuger eller en fugtig svamp, så den næste ikke sætter sig på et vådt sæde.

Under overskriften **”Bevæg dig for livet”** hørte bestyrelsesmedlemmer og instruktører fra de 4 klubber et inspirerende foredrag af Bjørn Thomsen bl.a. om emnet: Hvordan fastholder vi vore medlemmer. Vi vil gøre hvad vi kan, for at det kan bære frugt.

Tredje trin i klubbernes fælles **outdoor projekt** var en weekend tur med overnatning i telt og madlavning på stormkøkken. Vi startede lørdag fra Årdsdale og roede ned til Bethesda i det lækreste



*Mesterkokkene tryller med Trangia*

højsommervej – rent Bountyland. Her overnatte-  
de vi på Stavnsklits grund. Søndag gik turen vide-

re mod Boderne, men vejret slog om, og fra Dueodde blev vi mødt af stærk modvind og heftige bølger. Pga. tæt havgus, som nærmede sig vestfra, sluttede vi turen i Bakkerne bådehavn. Alle deltagere gav udtryk for, at det var et vellykket arrangement og at de havde fået nogle erfaringer, som gav dem lyst til også fremover at kombinere kajakken med friluftslivet glæder.

**Nattergaleturen** blev ikke helt den tur, man havde tænkt, men stadig en god oplevelse. Niels beretter:

Vinden havde været god det meste af ugen op til turen, men lige netop lørdagen bød på vind lige fra øst på en 4-5 ms. Så spørgsmålet var, om vandet var roligt nok til en fællestur Nexø-Frenne Odde, så alle kunne deltage. Der var nu kun 3 tilmeldinger, hvoraf den ene meldte afbud, men vi to der kom, kiggede på havet ved klubhuset - det så kun "lidt" uroligt ud og vinden var vel nede på 2-4 ms, men lige fra øst. Det var bestemt ikke værre end det, vi har oplevet og overlevet:-) det meste af maj med konstant NØ 4-5-6 ms. Så vi besluttede at korte turen ned ved at køre med trailer til Årsdale. Der så det nu værre ud, med en del brodsøer over skær og klipper, men nu var vi der og ville ud. Vi skulle et godt stykke ud for at få en rimelig lang frekvens mellem de meget høje bølger og for at undgå brodsøerne.

Sikke en elevatorstur vi fik. Siddende i kajakken var det mange gange ikke til at se op over bølgen, og på toppen var det ned igen i en dyb dal, inden den næste bølge løftede én op, så vi lige indimellem fik hinanden at se. Planen var at ro til "nordøstpasset" på Frenne odde. Godt vi droppede det. Jeg fik langt inde øje på Grisby, og vi fik vendt på en bølgetop og strøg af sted ind mod land og fredeligt vand.

Nattergale var slet ikke til at høre derude på havet, så vi gik en tur ad kyststien ud til og på Frenne Odde i håb om dog at høre bare en enkelt. Der var ingen - men vi så, at det var godt, vi ikke var roet helt frem til odden, for indsejlingen til passagen fra syd blev konstant overdænget med brodsøer. Underligt, for der var jo næsten ingen vind!

Det var dejligt at hoppe på klipper og gå mellem skovens krogede egetræer tilbage til Grisby. Vi tog den medbragte mad med op til en solrig plet og guffede rejer med avocado og lime + hjemmebagt brød med ramsløg pesto. Og NU, i solnedgangen, hørte vi den formodentlig sidste nattergal på Østbornholm.

Roturen hjem var lige så spændende som udturen - måske lidt mere afslappet og herlig, med tungen

lige i munden ind mellem brodsøerne til bugten ved Årsdale.

Efter et varmt bad og en kop kaffe fik vi talt om, hvordan det havde været, og hvad vi ville have gjort hvis vi var kærtret. Og det med vinden? - Ja, det må have været en stærkere vind langt ude, der havde blæst bølgerne så store, men en succes var det. Vi fik spændende roning, gået en tur, hørt den enlige fugl og spist dejlig mad.

### **Kajaktræf i Hullehavn**

Torsdag-søndag d.7.-10. juni deltog 80 udenøskajakroere i Steen Paldans kajaktræf i Hullehavn. Kim, Lotte og Hans var guider sammen med Anne-Mette og Bente fra Rønne Roklub og Marie Louise ovrefra. Vi førte deltagerne rundt på ture over hele øen, og Marie Louise guidede en éndagstur til Christiansø og hjem igen. Vejret var formidabelt, og vore kyster fremstod i deres bedste lys. Alle var begejstrede for vores smukke



*Trængsel i Hullehavn*

hjemlige rofarvand, og om aftenen summede lejren af hyggeligt samvær, sang og musik. Kajakfællesskab når det er bedst.

### **Forkastning/bølgebryder**

Til sidst de gode nyheder om at forkastningsprojektet er i fremdrift. Der er udformet en arkitektskitse og budget for de forskellige faser i byggeriet. Vi har talt med Nordea Fonden på Folkemødet om mulighederne for at søge bevillinger til de fremtidige aktiviteter i området, herunder flydebro til kajaker. Nordeas repræsentant syntes godt om vores projekt og opfordrede til os til at indsende en endelig ansøgning. Hvis blot nogle af planerne bliver realiseret, går vi en strålende fremtid i møde, så vi mener, der er grund til optimisme.

Michael Nielsen har sat nogle æsker med energi ned i klubstuen til fri afbenyttelse, så værsgo!



Omkring 30 deltog i afslutningen på instruktionen, som blev markeret under den traditionelle **grillaften**, hvor de 8 svællinger fik overrakt deres Svanebrev og DGI bevis. Tag godt imod dem og også Pia og Kristian, som er uddannet andetsteds.



## Kalender 2018

Fast roaften hver torsdag kl. 17-20 hele sæsonen hvis vejret tillader det

### Juni

- Onsdag d. 20. Bestyrelsesmøde kl. 16
- Lørdag d. 23. Skt. Hans aften på plænen
- Lørdag d. 30. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger nye kyststrækninger

### Juli

Fortsat torsdagsroning kl. 17-20 – bestyrelsen holder ferie

- Lø/sø d. 7./8. Bornholms Motor Veteraner afholder Bornholm Rundt. Træfkontor på plænen

## August

- Fre-søn d 10.-12. Bornholm Rundt i kajak arrangeret af Bornholms Kajakklub
- Søndag d. 19. 1. hjælps kursus kl. 9<sup>30</sup>-18? Primært for instruktører
- Lø/sø d. 25./26. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger nye kyststrækninger

## September

- Lø/sø d. 15./16. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger nye kyststrækninger

## Oktober

Svømning hver mandag kl. 19-20 til og med april

- Lø/sø d. 13./14. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger nye kyststrækninger
- Søndag d. 28. Standerstrygning kl. 14-16

Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en varm og solrig sommer med stille vind og dejlige oplevelser langs vore smukke kyster.



*Sommer, sol og varme i kajaktræffets store lejr*