

Den går altså hurtigt – den sommer. Det var maj med instruktion til ind i juni – og så var det midsommer og kort efter ferietid og nu er vi på vej mod efteråret. Men roet er der blevet. Med feriepauser har der været gang i *Onsdagsroningen* og jeg skulle hilse fra Kirsten og sige, at hvis nogle vil med på gruppens *sms liste*, så skal I kontakte Kirsten. Det sker nemlig, at onsdag bliver til tirsdag eller en anden dag pga vejret og så er det, der smses ud til gruppen. *Torsdagsholdet* har også været i gang – det blev startet op som en forlængelse af instruktionskurset og for de nyudnævnte roere – men alle er velkomne på det hold også. Thomas er ankermand på dette hold. Ferieholdet på 4 roere var igen en på en flot tur i de svenske farvande - Västervig nord for Øland . Havkajakroernes sommertræf på Ærø har været besøgt – læs den dejlige historie om det, længere fremme. Derudover kan jeg med glæde se i rojournalen, at de nyuddannede roere har været på skønne ture. Vi får sikkert en rigtig god eftersommer – og mange gode roture inden vi stryger standen.

### Arbejdsweekend

Vi holder en arbejdsweekend 2. weekend i september d. 10-11.

Der skal renses og males sort fodmur og hvidt træværk på vindskeder og vinduer. Portene skal ha påmonteret skyderigler og vi borer huller i betonen udenfor, så dørene kan forblive åbne i blæsevejr. Indendøre kan der trænge til en oprydning, spindelvævsfjernelse, vinduespudsning, rengøring og etablering af værksted bagerst i bådhallen. Derudover skal vi chekke udstyr, herunder teste opdrift på klubvestene.

Der er brug for mange flittige folk og hænder ☺  
Og klubben gi'r frokost og kaffe.

*Hvis der er én, der vil tage en opgave her og nu, (det ku f. eks. være fordi du ikke kan komme den lø/sø), så tag ned og lav noget af ovenstående, eller ryd omkring fodmuren, så den er klar til at blive malet.*



*Claus i gang i 2011*

Kryds weekenden af og giv meget gerne en tilmelding til Niels på [nielskajak@gmail.com](mailto:nielskajak@gmail.com)



*Så flot var klubhuset i 2012*

### Fællesroning lørdag d. 17. sept

Fællesturen lø. 13. august blev desværre aflyst, for der var ingen der havde tilmeldt sig, trods opfordring dagen forinden.

Men der er igen en fællestur lørdag d. 17. sept. Kl. 9-16. Måske det bliver søndag hvis vejr og vind arter sig bedre der. Det mailer vi ud om.

Hvis du allerede nu ved du vil deltage, så tag og skriv med det samme.

Medbring mad og drikke og skiftetøj.  
Vi kører med trailer eller ej, som vinden nu blæser.

Tilmeld Jer til Kirsten på [rekruse@gmail.com](mailto:rekruse@gmail.com)

### **Svømning 2016/2017**

På hjemmeside [nexoekajakklub.dk](http://nexoekajakklub.dk) står alle fakta beskrevet.

Vi gør det muligt for kommende kajakroere at melde sig ind som støttemedlemmer, og betale for deltagelse i svømning og at kunne deltage i de 3 kajaktræningsdage i svømmehallen.

Vi skriver ud når tiden nærmer sig for tilmelding og betaling.

### **Klubbens Reglement**

Bestyrelsen har på sidste møde gennemgået reglementet, som trængte til en revidering. Når det har været tærsket igennem, så vil I modtage det som selvstændig fil, som I skal læse. Det indeholder bestemmelser om, hvordan vi tager vare på vores klub – så det er vigtige sager.

### **Åbent hus i NKK lørdag d. 20. august.**

Arrangementet var omtalt i Tidende om fredagen på den bedste plads og Hans og jeg var klar til at tage imod gæsterne.

I tilfælde af ledighed, havde vi medtaget børster og spande, og de grejer fik vi snart fat i.

Vi gik i gang med at dræbe alger på vindskederne. Vejret var tilpas – så det var en ren fornøjelse med udendørs arbejde.



*Hans med knofedt og algedræber*

Men vi blev dog gæstet af Steen fra Bodilsker. Han fik hele rundturen og alt at vide samt en kop kaffe. Han lod sig skrive op til forårets kursus og ville overveje at melde sig ind som støttemedlem og deltage i svømning og kajaktræning.

Hans har efterfølgende lavet en liste over dem der pt. står på kontaktlisten til kajakkursus 2017, og det er pt. 4 kvinder og 4 mænd. Det er jo godt nok.

Vi holder Åbent hus igen til næste år d. 11. marts. Så kan det være, der er flere interesserede, der gæster NKK og måske vil deltage i kursus.

*Hans har lavet følgende dejlige Sommerhistorie.*

### **Havkajakroernes sommertræf 2016 på Ærø.**



*Fællesteltet og halvdelen af teltpladsen*

Sammen med tre andre kajakvenner her fra Bornholm deltog Lotte og jeg i år for første gang i foreningens sommerstævne, som i år var henlagt til Kleven havn på Ærø i det sydfynske øhav. Her er lidt indtryk fra stævneugen.

Havkajakroerne er en landsdækkende forening for alle interesserede og arbejder for at udbrede interessen for sporten og for at øge sikkerheden gennem egne og DGI kurser samt en løbende debat, som foregår dels på hjemmesiden men primært på Facebook. Foreningen arrangerer 4 træf om året forskellige steder i hele Danmark, hhv. forår, sommer, efterår, og vinter. Vintertræffet ligger en weekend og koncentrerer sig



om rul og redninger i en svømmehal. Forårs- og efterårstræffet ligger også en weekend og tilbyder primært ture i lokalområdet - så vidt muligt et nyt sted i landet hver gang - og enkelte workshops.



*Farvandet ved Ærø en stille sommerdag*

Sommertræffet varer en hel uge. Foreningen udgiver 3 blade om året med spændende artikler for roere på alle niveauer. Jeg har lagt nogle eksemplarer til behageligt gennemsyn i klubben. Derudover administrerer foreningen "Det rød/hvide bånd", som gives til dem, der har roet hele Danmark rundt på én sammenhængende tur uafhængigt af hjælp fra andre (1100-1500 km alt efter rute). Sidst men ikke mindst inviterer enkeltmedlemmer året igennem ture overalt i landet, hvor man kan komme og opleve nye kyststrækninger. Alt arbejde baseres på frivillighed. Foreningen har over 1500 medlemmer, og et medlemskab koster kun 200 kr. om året + 100 kr. ved indmeldelse. De fleste er også medlemmer af en kajakklub, men mange er individualister, som kun socialiserer gennem Havkajakroerne. Har man interesse for kajakken og er nysgerrig på, hvad der rør sig, er det et interessant forum at stifte bekendtskab med.



*Molen med caféfeltet*



*Tørrepladsen og toiletbygningen*



*Samlings- og festtelt*

Over 300 deltog i stævnet, som helt igennem var velorganiseret og vellykket. To marker ud til fjorden var udlagt til alle kajakerne og teltene, samlingsstelt med borde og stole til alle, mobile toilet- og badevogne, bål og grillpladser. Planlægningen var foretaget i tæt samarbejde med 4 lokale foreninger (ikke kajakklubber), som også gjorde et stort arbejde under afviklingen. De havde bl.a. rejst et café telt ude på den græsklædte mole, hvor Kleven bådelaug holder til med udsigt til Ærøskøbing. Her solgte de pandekager, pølser, vafler, is, øl og vand, og flere aftener var der underholdning af lokale musikere og sangkor.

Der var opstillet et mobilt vildmarksbad, men man kunne selvfølgelig også tage en dukkert i det salte vand.



*Et vikingeskib lagde vejen forbi*

Man havde indforskrevet 3 verdenskendte koryfæer til træffet: Dubside fra USA underviste i rul og rebøvelser og Nigel Foster fra England underviste i styreteknik. Begge kurser betalte man ekstra for. Björn Thomassen fra Sverige afholdt gratis kurser i roteknik med grønlandsåre.



*Dubside underviser i rul*

Hver dag begyndte med et tilbud om yoga kl. 7-8 nede ved vandet. Kl. 8.30 var der skippermøde med praktiske oplysninger og information om dagens aktiviteter. Ved 9-10 tiden begyndte de daglige tilbud om turmuligheder og workshops, som man hver dag kunne skrive sig på, men man kunne selvfølgelig også ro på egen hånd, slappe af eller lave andre ting, man havde lyst til. Der var ture på alle niveauer. De mange workshops gik i alle retninger: "Roteknik med åre", "Snorkling fra kajak", "Knob", "Navigation", "UV-fiskeri", "Fiskeri fra kajak", "Mad fra naturen", "Rebøvelser",

"Orienteringsløb i kajak" og besøg på Marstal Navigationsskole for blot at nævne nogle få af tilbuddene. Om aftenen var der musik ude på molen, og i fællesteltet var der foredrag og film. Nigel Foster fortalte om sine oplevelser, en pensioneret helikopterpilot fortalte om og viste film fra sit arbejde i søredningstjenesten og en aften fortalte en deltager om sin tur Danmark rundt. Flere firmaer havde boder med gode tilbud dagen igennem. Man kunne prøve nye kajakmodeller og vinde en af dem. En af dagene blev der afholdt DM i rul, og det var imponerende at se deltagerne udføre 32 forskellige rul på tid.



*Fra kajakorienteringsløbet*

Vi var heldige med vejret, og det er jo befordrende for et afslappet liv på feltfod. Sommeren valgte at indfinde sig netop i denne uge, så man kunne bade og sole sig og klæde sig i let sommerudstyr. Det blæste jævnt, men her i det lavvandede område voksede vandet ikke til noget, som kunne karakteriseres som bølger. De få byger, som kom, var så venlige at indfinde sig om natten.



*40 hele lakseside røges over langbål*



Det var på mange måder rent slaraffenland for kajakfolk at gå rundt på pladsen, og det var spændende at være sammen med så mange begejstrede lidelsesfæller, udveksle erfaringer og idéer og blive inspireret af alverdens kajaker, grej og telte. Der var meget at se på og mange aktiviteter at deltage i, og det var hyggeligt at møde venner og bekendte fra andre kajaksammenhænge. Midt på ugen og afslutningsvis var der tilbud om fællesspisning med mad ude fra. Den sidste aften med orkester og dans. Der var en god stemning på stævnet og alle var meget åbne, hjælpsomme og imødekommende. Som Lotte sagde: ”Det er den sjoveste ferie, jeg har haft”, så det er nok ikke sidste gang, vi deltager. Samarbejdet med de lokale foreninger havde været til så stor glæde for begge parter, at man gav hånd på at vende tilbage til Kleven om 4 år, men hvor det bliver afholdt næste år, er endnu ikke afgjort. Det var på alle måder en spændende og inspirerende uge i selskab med ligesindede. Jeg vil gerne anbefale et medlemskab, også selv om det kun er for foreningsbladets skyld, hjemmesiden og Facebook indlæggene.



*Aftenstemning på Ærø molen*

*(Historien ligger i sin fulde længde og udseende på hjemmesiden.)*

## Kalender 2016

### August

Onsdage Klubroning kl. 17-20  
Torsdage Holdroning kl. 17  
Tirsdag d. 23. Havnemøde RR kl. 19

### September

Onsdage Klubroning kl. 17-20  
Torsdage Holdroning kl. 17  
Lø/sø d. 10-11 Arbejdsweekend NKK  
Tirsdag d. 13 Bestyrelsesmøde kl. 16  
Lørdag d. 17 Fællestur kl. 9-16

### Oktober

Onsdage Klubroning kl. 17-20  
Torsdage Holdroning kl. 17  
Lørdag d. 8. Fællestur kl. 9-16  
Søndag d. 30. Standerstrygning kl. 14-16

### November

Mandage Svømning starter d. 7 i Rønne  
kl. 19-20 i Rønne Svømmehal

### December

Mandage Svømning kl.19-20  
d.5-12-19.  
Lør. d. 3. Julefrokost



*Pæn er den ikke- den ... Holder den en vinter mere?*

Rigtig god eftersommer.  
**Bestyrelsen i NKK**